

BRIEF VOOR OUDERS

Thema

Bidden=praten met God
Waar je kan praten met God

Doel zondag

Dat kinderen leren dat praten met God op heel veel manieren kan en mag, dat is wat bij je past.

Inhoud Ollie en Sophie dienst

Start je kinderdienst met gebed

Deze zondag is de tweede dienst over het thema: bidden=praten met God. Tante Beppy heeft een boekje waar ze Ollie en Sophie uit voorleest. Dit boekje hebben we in 3e verdeelt. Vorige week ging het over waar je kan praten met God. Hij hoort je altijd en vind het fijn als je met Hem praat. Vandaag gaat het over de verschillende manieren van praten met God. Ollie en Sophie ontdekken dat er veel verschillende manieren zijn hoe je kan praten met God. Je kan hard of zacht met hem praten, dit kan alleen of samen, maar je kan ook zingen, knielen, schrijven of tekenen. Alle manieren zijn goed en God geniet ervan dat jij met Hem praat. Je bent zijn kind en Hij houdt zoveel van je.

Boek: Bidden doe je zo
Deze is als e-book bestelbaar,
zie hiervoor onze website.



Gesprekvrage

Na aanleiding van de dienst is het goed om met je kind in gesprek te gaan over wat hij/zij heeft gehoord, gezien en ontdekt. Kinderen leren op veel verschillende manieren en ook door in gesprek te gaan met jou als ouder. Ook als je zelf nog zoekt hoe je gebedsleven met God is. Wees transparant naar je kind en vertel hoe jij Gods aanwezigheid ervaart en waar en op welke manier jij graag praat met God. Vind je het lastig om met je kind hierover in gesprek te gaan, dan hebben we een aantal vragen opgesteld die je als leidraad kan gebruiken.

1. Vraag aan je kind of hij/zij wel eens praat met God en wat hij/zij dan vertelt.
2. Welke manieren van praten met God zijn er?
3. Op welke manier praat jij wel eens met God? Vertel als ouder hoe jij dit doet.
4. Op welke manier kunnen jullie als gezin groeien in het praten met God?
5. Zou je kind samen met jou op dit moment willen bidden? Dan is het mooi om samen deze dienst af te sluiten.

We wensen jullie een mooie tijd waarin jullie samen en individueel mogen groeien in jullie relatie met God.