



# BRIEF VOOR OUDERS

## Thema

Bidden=praten met God  
Waar je kan praten met God

## Doel zondag

Dat kinderen leren dat God er van geniet als hij hoort wat er in hun hart leeft. En dat ze leren dat God ook met elk kind praat op de manier die bij hem/haar past en dat je de tijd mag nemen om naar Hem te luisteren.

## Inhoud Ollie en Sophie dienst

Deze zondag is de derde dienst over het thema: bidden=praten met God. Tante Beppy heeft een boekje waar ze Ollie en Sophie uit voorleest. Dit boekje hebben we in drie gedeeltes verdeeld. De eerste dienst ging over waar je kan praten met God. Hij hoort je altijd en vindt het fijn als je met Hem praat. De tweede dienst ging over de verschillende manieren van praten met God. Je mag praten met God op de manier wat bij jou past: hard, zacht, zingend of tekenend. Tijdens de dienst ontdekken Ollie en Sophie dat ze aan God mogen vertellen wat er in hun hart leeft, dat ze alles aan God mogen vertellen en dat Hij hiernaar luistert. Maar God wil een vriend voor je zijn en ook tegen jou praten. God spreekt op veel verschillende manieren: door o.a. de natuur, de Bijbel, liederen, mensen, dromen of gedachtes. God spreekt ook tot kinderen op de manier die bij hen past en zij mogen ontdekken op welke manier God met hun wil praten.

Boek: Bidden doe je zo  
Deze is als e-book bestelbaar,  
zie hiervoor onze website.





## OEFENING MET DE KINDEREN

Aan het einde van Ollie en Sophie bidt tante Beppy voor hen. Zij nodigt de Heilige Geest uit en vraagt of God iets wil zeggen tegen Ollie en Sophie.

Het lijkt ons mooi en goed als we dit met de kinderen thuis en in de kinderdienst doen. Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest en God spreekt ook tot kinderen. Er zijn meerdere manieren hoe God kan spreken en dat is wisselend per kind, maar Hij wil en zal met elk kind praten. Het ene kind kan sneller iets ervaren dan het andere kind. Daarom is het goed om altijd te benoemen dat God ontzettend veel van je houdt, of je hem nu wel of niet hoort. Het is samen oefenen en ontdekken.

Het kan zijn dat je als vader of moeder dit zelf ook nog spannend vind en aan het begin staat van dit avontuur. Benoem dit ook naar je kind, wees hier transparant over en ga samen ontdekken. Hoe mooi is het als God in jullie gezin meer zichtbaar word door zijn Heilige Geest als hij tot ouders maar ook kinderen spreekt! Het is ons verlangen dat kinderen God gaan leren kennen en met Hem leven en hem betrekken in hun leven. Dat ze zich altijd geliefde weten door hun Hemelse Vader.

We willen jullie daarom uitnodigen om de oefening die tante Beppy met Ollie en Sophie doet ook thuis te doen. Dit kan je doen op een rustig moment op de bank, keukentafel of voor het slapen gaan. Kies een plek wat voor jou zelf en voor je kind prettig is. Je mag zelf een gebed uitspreken en hierin God vragen of Hij tot jou en je kind wil spreken. Je mag ook je kind zelf dit laten vragen. Mocht je niet goed weten wat je kan bidden, dan kan je gebruik maken van dit gebed:

Vader in de Hemel, we hebben bij Ollie en Sophie gehoord dat U ook aan ons iets wil vertellen. Wij willen U graag beter leren kennen, daarom willen we vragen of U met Uw Heilige Geest in ons komt wonen, vul ons en wilt U wat tegen ons vertellen of aan ons laten zien. Dank U wel, amen.

Houd na het gebed een moment van rust en vraag daarna of je kind iets heeft gehoord, gedachte kreeg of iets zag. Zo ja, praat er hier samen over en deel dit met elkaar. Dank God erna over wat Hij jullie heeft willen vertellen. Probeer elke dag een moment te nemen om met God te praten en nodig je kind hiervoor uit. Forceer het niet.

Heeft je kind niks gehoord dan kan het zijn dat hij of zij dit vervelend vind. Bevestig je kind dat God heel veel van hem/haar houd en dat het helemaal niet erg is dat je nu even niks hoort. Jullie gaan het gewoon (een andere keer) nog eens proberen. Wellicht dat God wel op een hele andere manier tot jouw kind spreekt, door een lied, de Bijbel of een vriendje op school.





# KANTTEKENING VOOR OUDERS

- We geloven dat God tot elk kind spreekt, alleen is het voor kinderen ontdekken op welke manier. In de Bijbel staan een heel aantal verschillende manieren over hoe God spreekt. Het is mooi om dit in de veilige setting van thuis dit te gaan ontdekken.
- Als een kind hele negatieve gedachten krijgt komt dit niet van God. Hij spreekt vooral liefdevol en in waarheid en bevestigend in identiteit bijv. ik vind je lief, ik houd van je etc. Stuur daarom de negatieve gedachten weg in de naam van Jezus (of laat je kind dit zelf doen)
- Bid voor je eigen kind(eren) dat ze Gods aanwezigheid mogen gaan ervaren. Dat ze Gods stem mogen horen en dat ze de vrijmoedigheid hebben en houden om overal en op welke manier dan ook met God te praten en naar Hem te luisteren. Het is een grote rijkdom als kinderen dat al op jonge leeftijd leren.
- Mocht je het zelf spannend vinden dan is dat helemaal oké. Laat dit er zijn en ga samen met je kind/gezin ontdekken wat God tot jullie wil spreken.
- Verlang je naar meer van het luisteren van Gods stem bij kinderen, dan raden wij het boekje ' met de ogen en oren open' van Jennifer Toledo aan.
- Heb je vragen, schroom vooral niet om met ons contact op te nemen. Op onze website vind je onze contact gegevens.