



KINDERWERKERSBRIEF

Thema

Bidden=praten met God
Waar je kan praten met God

Doel zondag

Dat kinderen leren dat je overal kan praten met God, waar je ook bent. God hoort je altijd en luistert heel graag naar je.

Inhoud Ollie en Sophie dienst

Start je kinderdienst met gebed

Deze zondag is de eerste dienst over het thema: bidden=praten met God. Ollie en Sophie ontdekken dat bidden meer is dan alleen een gebed voor het eten. Buurvrouw Letty heeft een boekje waar ze Ollie en Sophie uit voorleest. Dit boekje hebben we in 3-en verdeelt. Vandaag gaat het over waar je kan praten met God. Ollie en Sophie ontdekken dat ze op heel veel verschillende plekken kunnen praten met God: in de speeltuin, op school, in de boomhut of bij de dokter. Overal kan je praten met God en zal Hij je horen. Wel is het gek dat je God niet kan zien. Letty vertelt dat je God op verschillende manieren kan zien oa door de natuur en andere mensen.

Boek: Bidden doe je zo



Liederen:

Welkom, welkom
Wij danken u (met gebaren)
Onze vader (E en R versie)
Vader in de Hemel

Gesprekvrage

Het is goed om met de kinderen na het kijken van Ollie en Sophie in gesprek te gaan over waar ze kunnen praten met God.

1. Wie praat er wel eens met God en wat vertel je dan?
2. Waar praat je met God? (op welke plek)
3. Bid je alleen of doe je dit samen iemand anders?
4. Op welke manier zie jij God wel eens? (bijv een lief woordje van iemand anders, dat God je helpt op school?)
5. Wie zou nu wel willen praten met God? >> als er hier kinderen voor zijn, nodig ze uit en laat ze allemaal praten met God.



TWISTER!



Gebruik het Twister bord.

HAND: Op welke manier bid jij?

VOET: Op welke plekken bid jij?

BLAUW: Laat zien / loop er naar toe

GEEL: Teken het antwoord

GROEN: Beeld uit (hints)

ROOD: Omschrijf (zonder het specifieke woord te gebruiken)