



NIVEAU 

HOI BLIJ KIND,

Jullie hebben vandaag gehoord over de 2e vrucht: blijdschap.

Doordat wij een vriend van Jezus mogen zijn, zijn we blij! Hoe leuk zou het zijn dat andere kinderen ook blij worden, omdat ze Jezus leren kennen. Je mag vandaag als je wilt weer wat maken en aan iemand anders geven (kijk voor kaarten maken bij vorige week of bij de extra verwerkingen). Wie wil jij blij maken? Je kunt ook een andere verwerking kiezen.

Veel plezier, maak er wat leuks van!

Bronnen:

Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl



VERWERKING 1

Praten met God

Bidden is best moeilijk, wat moet je zeggen? Eigenlijk praat je tegen God. De discipelen wisten niet hoe ze bidden moesten. 'Heere, leer ons bidden', smeekten ze. De Heere Jezus leerde het hun.

Vandaag ga je een brief schrijven aan God, Hiernaast zie je een hand met daarop punten waarvoor je allemaal kunt bidden.

Als je je brief geschreven hebt kun je deze voorlezen aan God. Misschien is het praten met God nu wat makkelijker voor je. Succes en echt waar, bij God kun je bidden niet fout doen!

God houdt van jou!!!



De hand van het gebed

VERWERKING 2

Welke Bijbelse figuren waren ook vaak blij omdat ze God kenden?
Onderaan dit document vind je de antwoorden.

Bijbelquiz: wie zijn het?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 



VERWERKING 3

Mooie kleurplaat, misschien wil je hem wel weggeven..





Van de tekst op deze kleurplaat, word je toch blij?





ANTWOORDEN VERWERKING 2

1. Adam en Eva
2. Simson
3. Jona
4. David
5. Mozes
6. Elia
7. Samuël
8. Abraham
9. De verloren zoon
10. Johannes
11. Noach
12. Jezus
13. Petrus
14. Paulus

