



NIVEAU 

HOI BLIJ KIND,

Blij, blij mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij.

Jullie hebben vandaag gehoord over de 2e vrucht: blijdschap. Doordat wij een vriend van Jezus mogen zijn, zijn we blij! Hoe leuk zou het zijn dat andere kinderen ook blij worden, omdat ze Jezus leren kennen. Je mag vandaag als je wilt weer wat maken en aan iemand anders geven (kijk voor kaarten maken bij vorige week of bij de extra verwerkingen). Wie wil jij blij maken? Je kunt ook een andere verwerking kiezen.

Veel plezier, maak er wat leuks van.

Bronnen:

Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl





VERWERKING 1

Word jij hier ook blij van? Kleur het maar mooi in! Geef je de kleurplaat weg?



MAAK EEN VROLIJK GELUID VOOR DE HEER!



HOSSANA HOSSANA, WE MAKEN EEN RIJ,
HOSSANA HOSSANA WANT DE KONING KOMT VOORBIJ!



VERWERKING 2

Hou van jezelf, daar word je blij van!! Maak de doolhof en vul het antwoord in.

start → i k → einde

Ik hou van mij.

Antwoord:

Zeg daarom: 'ik hou van mij.'

VERWERKING 3

Een happertje maken: kijk eens hoeveel God van je houdt? Daar word je toch blij van!

Nodig:

- vouwblaadje
- verschillende kleuren stiften
- eventueel stickers

De stappen:

1. vouw het blaadje 2 x dubbel, je krijgt een kruis in het midden.
2. Vouw de 4 hoekpunten naar het midden. Je hebt nu weer een vierkant.
3. Draai het vouwblaadje om.
4. Vouw opnieuw (als bij 3) de 4 hoeken naar het midden.
5. Draai je blaadje weer om, je ziet nu 4 vierkantjes.
6. Vouw de binnenste hoekjes om naar de buitenste hoeken.
7. Vouw het vouwwerkje dubbel
8. Stop je duimen en wijsvingers in de hoekjes en duw je vouwwerk met je vingers naar binnen en nu heb je een happertje gemaakt.
9. Maak aan de binnenkant op de driehoekjes 8 tekens, zie afbeelding, bijvoorbeeld: figuren, kleuren, stickers, bloemetjes of cijfers.
10. Schrijf op de achterkant van deze driehoekjes mooie woorden van God.

Bijvoorbeeld:

- God zegt: lk houd van jou.
- lk denk altijd aan jou. O
- lk zal jou nooit vergeten.
- Wees niet bang, lk ben altijd bij je!
- Jij bent heel kostbaar voor Mij.
- lk ken je door en door.
- Jij hoort bij mij.
- lk ben stapelgek op jou.
- Je mag al je zorgen aan Mij geven.
- lk noem jou mijn liefste kind.
- lk vind jou bijzonder!



11. En klaar.... Nu kun je het happertje gebruiken.

Zo werkt het:

Laat iemand een getal kiezen. Beweeg tellend het happertje het getal dat genoemd is heen en weer. Noem de 4 tekens die je nu in het geopende happertje ziet. De persoon kiest een teken, vouw daarna dit driehoekje open. Wat zegt God tegen jou? Lees voor wat er achterop staat.

