



NIVEAU 

HOI GELIEFD KIND,

Jullie hebben vandaag tijdens de kinderendienst gehoord en gezongen over Gods liefde. We hopen dat je Gods liefde hebt ervaren. De liefde die God jou geeft, mag jij doorgeven aan andere mensen. Dit gaan we vandaag doen door post te sturen.

Weet jij aan wie je post wilt sturen? Denk aan zieke mensen, eenzame mensen of kinderen die jarig zijn. Je zult nu misschien wel je vriendjes en vriendinnetjes missen, hen kun je natuurlijk ook post sturen! Veel plezier, maak er wat moois van. Je gaat mensen heel blij maken!

Je vindt hieronder 3 opdrachten om op de post te doen:

Bronnen:

Gelovenisleuk.nl
Opkijken.nl
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl
Bijbelidee.nl
Nukleuren.nl



VERWERKING 1

Knutselen: kaarten met een hartje

Als iemand jou verdrietig of boos heeft gedaan, doe het niet terug, maar wees zachtmoedig. Maak een van deze leuke kaarten om te zeggen dat je de ander lief vindt.

1. Pak 1 stevig A4 papier (kies zelf welke kleur).
2. Vouw het papier dubbel, knip het papier op de vouw.
3. Vouw het papier weer dubbel, nu heb je een kaart.
4. Knip in verschillende maten een paar hartjes uit een A4 papier.
5. Plak deze hartjes op de kaart met poster buddies of dubbelzijdig plakband (het mag niet te erg plakken, hier kun je voor zorgen, door het plakband eerst even op je huid te plakken en dan pas onder het hartje).
6. Doe drie kleuren verf op een plastic bordje
7. Stempel (met een stempelkwast, kurk of stukje schuursponsje) op en over de opgeplakte hartjes op het papier.
8. Laat het goed drogen.
9. Als het droog is, verwijder dan voorzichtig de hartjes.
10. Schrijf een lieve tekst in de niet gestempelde hartjes.

Denk aan een mooie Bijbeltekst, zoals:

Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10





VERWERKING 2

Kleurplaten



WIE OP HEM VERTROUWEN,
OMRINGT HIJ MET LIEFDE.
PSALM 32:10





DE LIEFDE ZAL
NOOIT VERGAAN.
1 KORINTIERS 13:8

