

HOI GELIEFD KIND,

Vandaag hebben we over het 3e wapen gehoord: de sandalen. Ze staan voor de vrede van God. Wow wat gaaf dat we deze vrede van God mogen ontvangen en deze ook door mogen geven. Je vindt weer een knutsel, kleurplaat en een spelletje.

Veel plezier!



Bronnen:
Kleurversjes.nl
Bijbelverhalen.nl



VERWERKING 1

God brengt vrede, wij mogen dit laten zien aan de mensen om ons heen. De duif staat voor de vrede. Hier een leuk knutselwerk van een duif.

Nodig: gescheurd papier, papier, stift en lijm

Stappen:

1. Teken een duif met een wolk erachter. Je kunt er eventueel ook een takje in de snavel van de duif bij tekenen.
2. Plak de gescheurde papiertjes binnen de lijnen op.
3. Hiernaast staat een voorbeeld zoals het kan.
4. En klaar...





VERWERKING 2

Kleuren:





VERWERKING 3

spelletje / puzzel

Het gaat over beschermen.

De een beeld iets uit en de ander raad het. Je mag bewegingen maken en geluiden maken, maar niet praten! Is het antwoord bijna hetzelfde als mijn woord dan is het ook goed!

Is het goed? Dan spring je met de duimen omhoog
is het fout? Dan schud je met de billen en vingers nee
Red je het binnen 1 minuut dan heb je 1 punt.

De woorden zijn:

PARAPLU

HOND

POLITIEAGENT

MOEDER

GOD

VRIENDJE

SCHILD

HUIS

VERKEERSLICHTEN

WETTEN

GEBED

Schrijf elk woord op een los kaartje.

Is het te moeilijk? Dan kun je ook alle woorden van te voren vertellen. Dan weet je waar je uit kunt kiezen.

