

## HOI GELIEFD KIND,

Vandaag hebben we over het 3e wapen gehoord: de sandalen. Ze staan voor de vrede van God. Wow wat gaaf dat we deze vrede van God mogen ontvangen en deze ook door mogen geven. Je vindt weer een knutsel, kleurplaat en een puzzel.

Veel plezier!



Bronnen:  
[Gelovenisleuk.nl](http://Gelovenisleuk.nl)  
[familynight2012.blogspot.com](http://familynight2012.blogspot.com)  
[bijbelclub.info](http://bijbelclub.info)

## VERWERKING 1

knutselen

We gaan sandalen knutselen.

Nodig: schoen, wit papier, stift, schaar en lijm  
Stappen:

1. Trek 1 schoen van jezelf over.
2. Knip de afdruk van de schoen uit.
3. Maak stippen op de achterkant als noppen, die zorgen voor een stevige ondergrond.
4. Maak stroken van wit papier.
5. Schrijf op elke strook: rechtvaardigheid, van het, evangelie en van de vrede.
6. Plak de stroken aan de onderkant van de schoenafdruk en plak ze aan de andere kant ook weer op.
7. En klaar...





## VERWERKING 2

Kleuren:





## VERWERKING 3

puzzelen

Geef de stukjes allerlei kleuren, want we zijn allemaal verschillend. Toch horen we bij elkaar. Je kunt dit werkje ook achter een plaat of kaart plakken en uitknippen als een puzzel.

